

# De Poemp



TIJDSCHRIFT HEEMKRING DAVIDSFONDS NIJLEN  
NUMMER 28 \* OKTOBER 1995 \* AK 2560 NIJLEN



● *Het "dorp" van Nijlen (de huidige Gemeentestraat) in het begin van deze eeuw. Bemerkt achteraan*

*de inmiddels verdwenen herberg "Den Doornboom", decor voor het kermisverhaal in dit nummer.*

*In het verleden ligt het heden,  
in het nu, wat worden zal.  
Willem Bilderdijk*



Lieve Lezer(es),

Het is wellicht ook U overkomen tijdens een zomers fietstochtje. Een overdruk centrum waarin rood-en-groen oplichtende verkeerslichten nog enige orde in een dreigende chaos houden. Jawel, in ons eigenste Nijlen. Maar dan, na een paar honderd meter, zitten we weer in de "velden": een ware verademing. In die

velden leeft het verleden, waarover Bilderdijk (1756 - 1831) het al had, rustig verder, terwijl de verkeerslichten ons steeds sneller naar de toekomst flitsen.

Wat die toekomst ons zal brengen, hangt ook van ons af. Met een voor het eerst rechtstreeks verkozen Vlaams parlement moeten wij, zelfbewust, onze taak in deze wereld vervullen. Open staan voor andere volkeren en culturen, jawel. Maar tegelijkertijd onze banden met het verleden niet verbreken. Weten wie we zijn en waar we naartoe willen.

Op dit punt moeten we waakzaam zijn. De kabeltelevisie brengt ons de ene Engelse soap na de andere Amerikaanse *thriller*. Minderwaardige onzin overspoelt